

# STRIJD KREET.

OFFICIEËL ORGAAN VAN HET LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH-INDIË

Stichter: **WILLIAM BOOTH.**

**BRAMWELL BOOTH**, Generaal, 101 Queen Victoria St. Londen E. C. — **J. CUNNINGHAM**, Territ. Kommandant.

HOOFDKWARTIER VOOR NEDERLANDSCH-INDIË: JAVASTRAAT 16 — BANDOENG.

22ste JAARGANG No. 1.

1 JANUARI 1921.

PRIJS 10 CENT

## „GA HEEN EN DOE GIJ DESGELIJKS!”

„**W**ie is mijn naaste?” Met deze vraag scheen de wetgeleerde de verantwoordelijkheid van zich af te willen schuiven voor het nakomen van Gods groote gebod der naastenliefde, althans voor het toepassen van dit gebod op ALLE menschen.

En de Heiland antwoordde hem met de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan. (Lukas 10: 30 e. v.)

Wij kennen allen deze gelijkenis en hebben er zeker dikwijls een afbeelding van gezien: de man, die

ongelukkige op aan den herbergier.

Maar hier hebben wij een tekening, die een andere voorstelling geeft dan de traditioneele. Hier zijn het een gewapend ridder en zijn schildknaap, die de functie van den barmhartigen Samaritaan vervullen; zij zijn van hun paarden gestegen om hulp te verleenen aan den geplunderden en gewonden man aan de zijde van den weg. En als vanzelf rijst de vraag: heeft de teekenaar er iets bijzonders mee willen zeggen, toen hij deze barmhartige Samaritanen

des GEESTES. Is het niet, alsof de kunstenaar heeft willen uitbeelden:

„Dit is de onontbeerlijke uitrusting, die gij noodig hebt, o kind van God, om inderdaad te hulp te komen aan uw arme medebroeders en zusters, die gewond en geplunderd neerliggen ter zijde van den weg?”

Er is nog meer: alleen zij, die zoo toegerust zijn met de volle wapenrusting Gods, ZIEN de ongelukkigen, die door de roovers—door den duivel en zijn helpers—geplunderd, naakt uitgeschud en

bij: gaat aan 't werk om de ongelukkigen te redden, hij betoont zich de „naaste” van deze arme zondslaven, die zijn hulp behoeven.

Waar zijn de barmhartige Samaritanen, die in onze dagen aan 't werk willen gaan om te helpen, te redden, te troosten de duizenden, die daar neerliggen ter zijde van den weg? Want het schijnt soms, of de slachtoffers van den booze steeds talrijker worden, of deze arme wereld hoe langer hoe slechter wordt.

Zegt ge: „ik weet niet, of ik dat



in handen van de roovers viel, ligt hulpeloos neer aan de zijde van den weg; een andere man—de Samaritaan—is van zijn ezel gestegen om hem te helpen. Op sommige afbeeldingen ziet men verderop den priester en den Leviet, die voorbijgingen, zonder den ongelukkige helpen. Of wel, de kunstenaar beeldde een ander stadium van de gelijkenis uit: de Samaritaan gaat naast den ezel en ondersteunt den gewonde, dien hij op zijn eigen lastdier heeft doen plaatsnemen. Of de aankomst bij de herberg wordt afgebeeld: de Samaritaan draagt de zorg voor den

als krijgsknechten voorstelde?

Wanneer wij de geestelijke strekking van de gelijkenis in 't oog houden—en dat is toch bij elke gelijkenis de bedoeling—dan moeten wij ook de voorstelling dezer gewapende mannen geestelijk nemen. Dan denken wij aan de wapenrusting Gods, waarvan in Efeze 6 wordt gesproken: de lendenen omgord met de WAARHEID, zangedaan met het borstwapen der GERECHTIGHEID, geschoeid met BEREIDHEID VAN HET EVANGELIE DES VREDES, en verder toegerust met het schild des GELOOFS, den helm der ZALIGHEID en het zwaard

gewond zijn. Anderen, ook de uitwendig vromen (in de gelijkenis aangeduid als de priester en de Leviet) gaan voorbij; ze ZIEN NIET of ze WILLEN NIET ZIEN. Maar de ziel die zelf door de Goddelijke liefde is aangeraakt, die ziende geworden is en zich daarna ter beschikking heeft gesteld van den Gekruis- te om Zijn volgeling te zijn, die van Hem heeft ontvangen de volle wapenrusting voor dezen geestelijken strijd—deze ziet de arme, bedrogen zielen, en even als zijn Goddelijke Meester is hij (of zij) „met innerlijke ontferming” bewogen. En daar laat hij het niet

werk zou kunnen doen, of ik daar wel den moed toe zou hebben?”

Begin dan eerst met de geheele wapenrusting aan te doen. Lees dat zesde hoofdstuk van den brief aan de Efeziërs aandachtig, op uw knieën voor God; vraag Hem u die wapenrusting te schenken, indien gij ze nog niet bezit. Met die wapenrusting zult ge dan tevens ontvangen den moed en het medegevoel, die beide onmisbaar zijn om u te kwijten van uw plicht tegenover uw naaste. Mijn broeder, mijn zuster, ook tot ons zegt de Heer: „Ga heen en doe gij desgelijks!”



OFFICIEELE  
MEDEDEELINGEN.

Bevorderingen:

Tot KAPITEIN:

Luitenant Jokanan (Dijo)

Territoriaal Kommandant.

VAN DEN LESSENAAR  
van den  
CHEF-SECRETARIS

6 December 1920.

DE TERRITORIALE LEIDER bracht in het eind van de vorige maand een bezoek aan Semarang, vergezeld van Adjudant Lebbink, waar hij een reeks samenkomsten leidde, die, zooals ook blijkt uit het rapport in dit nummer, zeer gezegend waren.

Het spijt mij echter te moeten mededeelen dat de Kolonel te Semarang een zware verkoudheid schijnt opgedaan te hebben, en hoewel hij getracht heeft zijn werk op het Hoofdkwartier voort te zetten, was hij na enkele dagen toch genoodzaakt zijn kamer te houden.

Van harte hopen wij dat God de gebeden, die voor onzen Leider worden opgezonden, door velen onzer makkers en vrienden, zal verhooren en dat de Kolonel weder zijn vroegere gezondheid moge herwinnen.

\*\*\*

In het gezin van ENSIGN & MEVROUW HIORTH is groote blijdschap gekomen, door de geboorte van een flinken zoon.

God geve, dat Johan Ludvig op zal groeien tot een vreugde voor zijn ouders en tot een steunpilaar in zijn Koninkrijk!

\*\*\*

EEN ANDERE VREUGDEVOLLE GEBEURTENIS zal D. V. deze maand plaats hebben. Kapiteine A. Radcliffe en Kapitein L. T. Glover zijn voornemens in het huwelijk te treden, welks voltrekking gesteld is op 29 December 1920 in de Leger des Heils zaal te Bandoeng.

De Officieren van het Hoofdkwartier en het Kinderhuis in Bandoeng en zoovele kameraden deelen in de blijdschap van de beide Kapiteins en vereenigen zich in gebeden voor hun geluk en welzijn.

\*\*\*

MET VERLOF. Ensign Schulz is een paar weken van Hoofdkwartier afwezig geweest doordat hij zijn jaarlijksch verlof genoot te Pelantoengan en daarna de plaats innam van Adjudant Meijer, die met zijn gezin verlof te Bandoeng doorbracht. De Adjudant zag er niet te best uit toen hij hier aankwam en voelde zich niet heel wel, maar gelukkig is hij thans weer opgeknapt.

Adjudant en Mevrouw Bakker verlaten deze maand eveneens voor een paar weken het Hoofdkwartier om enkele weken te Pelantoengan uit te rusten.

\*\*\*

Voor ENSIGNE MIDTEIDE, die al vele jaren werkens in Insulinde achter den rug heeft, slaagden wij er op het laatste oogenblik in passage te verkrijgen op het s.s. „Rembrandt”, zoodat zij met Europeesch verlof kon vertrekken naar Noorwegen. Wij konden haar dit als een groote verrassing mededeelen, toen zij van een reis naar Makasser en Bandjarmassin in verband met de Zelfverloochenings-Aanvraag terugkeerde te Bandoeng.

Deze regeling deed ons des te meer genoegen, daar Ensigne Norling thans reisgezelschap heeft, hetgeen een heerlijke geruststelling is.

\*\*\*

Aan LUITENANT JOKANAN (Dijo) onze hartelijke gelukwensen ter gelegen-

# WERELD - VELDTOCHT

GEDURENDE HET JAAR 1921.

**D**e Generaal heeft besloten dat het Leger des Heils in alle landen waar onze vlag waait, gedurende het komende jaar een BYZONDERE VELDTOCHT zal houden met het doel: ten eerste: om mannen en vrouwen te onttrekken aan de zonde en aan den dienst van satan en ze te brengen tot de gerechtigheid door Christus Jezus en den dienst van den Almachtigen God;

ten tweede: om de bekeerlingen die wij gewonnen hebben tot Heilssoldaten te maken en de groote scharen, die slechts belijden den Christus te volgen, en die reeds te lang zich hebben tevreden gesteld met anderen die strijden gade te slaan, te vormen tot werkelijke strijders voor God en de verlossing van zielen;

ten derde: om in het geheele Zendings-Veld in alle deelen der wereld toegewijde en heilige mannen en vrouwen te zenden als Heils-Officieren, die, gelijk de Apostelen der dagen van ouds, op het bevel van JEZUS, DEN HEILAND DER WERELD, zullen uitgaan om de zieken te genezen, melaatschen te reinigen, den blinden het gezicht weder te geven, en het Evangelie des Heils te prediken aan ieder levend schepsel.

De Veldtocht zal beginnen met een BYZONDERE NACHT DER GEBEDEN op den laatsten avond van het Oude Jaar en de eerste uren van het Nieuwe Jaar zullen gebruikt worden voor een algemeene toewijding van alle Officieren, Soldaten en Recruten, aan een jaar van volkomene dienst in dezen Heiligen Veldtocht.

De eerste week van dezen Veldtocht zal VERZOENINGS WEEK genoemd worden en een bijzondere poging zal gedaan worden gedurende al die zeven dagen, om verzoening tot stand te brengen tusschen allen, die op een of andere wijze vervreemd zijn of om eenige reden op slecht en voet met elkander staan.

Christus zeide: „Zoo gij dan uwe gave op het altaar zult offeren en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft laat daar uwe gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uwen broeder en komt dan en offert uwe gave.”

Matth. V: 23-24.

Een Leger van heilige Strijders, dat de vijanden van God en zielen aanvalt, kan geen verdeeldheid in zijn rangen toelaten.

De tweede week van Januari wordt bestemd voor BIJZONDER GEBED. Elke dag zal worden gewijd aan een bepaald onderwerp en doel.

ZONDAG is een dag van gebed voor den VELDTOCHT IN HET ALGEMEEN;

MAANDAG voor de ZIEKEN EN DE LIJDENDEN.

DINSDAG voor de HEIDENVOLKEN.

WOENSDAG voor HEN, DIE IN DE GEVANGENIS ZIJN.

DONDERDAG voor HUIS EN GEZIN.

VRIJDAG voor de VERANTWOORDELIJKE LEIDERS VAN HET LEGER DES HEILS.

ZATERDAG voor de DRONKAARDS.

De WEEK DER GEBEDEN. zal van het grootste belang zijn voor den Veldtocht en het weislagen ervan, zoowel in onze eigene Territorie als in de geheele wereld, zal grootelijks afhankelijk zijn van ons gebed en geloof. Onze oorlog is er een tegen de machten der duisternis en onze strijd is een geestelijke. Daarom zijn vleeschelijke wapenen nutteloos voor ons, maar tot onze beschikking staat de Kracht van Jehova, welke wij kunnen verkrijgen door ernstig gebed en eenvoudig geloof.

Gedurende de komende maanden zullen wij van tijd tot tijd iets te zeggen hebben over den Veldtocht, zijn voortgang en de verdere plannen.

Inmiddels staan wij in verbinding met onze Officieren met betrekking tot hunne plaatselijke plannen en regelingen.

Wij verheugen ons erin, dat de Generaal tot dezen Geestelijken Veldtocht gedurende het aanstaande jaar besloten heeft want, voorzeer was nimmer in de geschiedenis der wereld meer behoefte aan bijzonder gebed, bijzondere toewijding en bijzondere pogingen voor de redding van zondaren in ieder land dan juist in onzen tijd.

Wij doen een beroep op iederen Officier en iederen Makker in den Heilsstrijd om zich deze zaak ten harte te nemen en wij nodigen iederen Christen-vriend uit om zich met ons te verbinden in gebed, geloof, toewijding en arbeid voor Christus Jezus en de redding van zondaren.

Laat ons motto en besluit voor 1921 zijn:

EEN KRUISVAARDER VOOR CHRISTUS!

heid van zijne bevordering tot den rang van Kapitein.

\*\*\*

PELANTOENGAN. De kapelmeester van het muziekkorps der lepralijders koestert het verlangen zijn orkest nog eens een geheel nieuw stel instrumenten te zien verkrijgen. Of zijn begeerte nog eens vervuld zal worden? Laat ons het met hem hopen.

Om in de grootste behoefte te voorzien was de firma Knies te Soerabaja zoo vriendelijk een nieuwe cornet af te staan, die dezer dagen op Pelantoengan is aangekomen. Men kan zich de vreugde van de muzikanten en van den kapelmeester in het bijzonder, voorstellen.

Wij zijn der firma dan ook zeer erkentelijk voor dit royale geschenk.

\*\*\*

DE SCHEURKALENDER VOOR 1921, reeds in zoovele huizen in Nederlandsch-Indië een trouwe gast, in thans ontpakt en verzonden naar de verschillende afdelingen. Mocht een onzer lezers nog niet voorzien zijn, dan raden wij hem aan den dichtstbijwonenden Officier te vragen hem aan een exemplaar te helpen.

\*\*\*

### DE ZIEKENLIJST.

ADJUDANTE VAN STRAATEN is sedert ons vorig bericht helaas niet vooruitgegaan; zij behoeft nog de uiterste zorg van Majoor Dr. Wille en zijne verpleegsters, terwijl groote voorzichtigheid is geboden.

ADJUDANT SOEDIRO is gelukkig herstellende en voelt zich al wat beter. Hij moet echter nog eenige dagen rust nemen, waartoe hij naar Kedoeng Pani is vertrokken.

KADET TAROREH van het militair tehuis te Bandoeng is ernstig ziek en terwijl wij dit schrijven, baart zijn toestand veel zorg.

Van onze overige zieke makkers komen gelukkig gunstige berichten in.

\*\*\*

Soerabaja Op 12 dezer bracht schrijver dezes een bezoek aan deze zoo bloeiende handelsstad van Nederlandsch-Indië en mocht aldaar in de verschillende posten zeer gezegende samenkomsten leiden; des morgens in het zaaltje, verbonden aan de vrouwen en kinderkliniek, des namiddags te Semarong voor de lepralijders en des avonds in het Militair Tehuis.

Hoe verschillend ook het publiek in deze drie samenkomsten was, trof het mij toch zoo, dat niettegenstaande de groote hitte, met zulk een onverdeelde aandacht geluisterd werd naar de bijbelbespreking.

De leprapatiënten staan in deze volstrekt niet ten achter, integendeel, zij dronken de boodschap in met volle teugen en op sommige momenten wisten zij van hun blijde instemming spontaan uitdrukking te geven.

Wat een voorrecht om deze in vele opzichten zoo beklagenswaardige menschen, een woord van troost en opbeuring te mogen brengen.

\*\*\*

Malang en Toeren. Gaarne had ik nog een woordje willen zeggen over mijn bezoek op Maandag 13 en Dinsdag 14 December aan Malang en Toeren, doch hierover hoop ik later eens te schrijven in het bijzonder over den arbeid van ons ziekenhuis te Toeren, hetwelk zoo schilderachtig gelegen is midden in de dessa's.

Laat mij echter thans volstaan met de mededeeling, dat ik de Adjudants Oster en hun gezin in welstand mocht ontmoeten en eveneens Ensigne Bohm en Kapiteine Both, die een liefdevol werk onder de bewoners van die welvarende streek in hun ziekenhuis en kampongs verrichten.

INTERNATIONAAL  
NIEUWS.

DE GENERAAL leidde in Londen een overweldigende demonstratie op 11 October, waarin ongeveer 100 Officieren werden gewijd om als zendelingen te gaan naar onderscheidene landen.

Sommigen hunner keerden, na een verlof in eigen land te hebben doorgebracht, terug naar hun zendingsveld, anderen gingen een nieuw arbeidsveld tegemoet, maar velen hunner werden voor het eerst uitgezonden.

Een groep Officieren onder leiding van Luitenant-Kolonel Souter is bestemd om de Leger-werkzaamheden aan te vangen in West-Afrika. Mevrouw Generaal Booth overhandigde hen een speciale vlag, die aangenomen werd door Adjudant Wilson, een Officier van Jamaica, die deel uitmaakt van deze pioniers-groep.

Gedurende de samenkomsten hierboven bedoeld, trof het dat vele Officieren in hun kinderjaren de roepstem voor de zendingslanden vernomen hadden.

Een hunner heeft zoolang zij zich kan herinneren het verlangen gekoesterd naar Britsch-Indië te gaan en begon zich reeds op 14-jarigen leeftijd op de studie van het Hindoestansch toe te leggen, om zooveel te eerder gereed te zijn voor de begeerde taak.

Kort na deze demonstratie vertrok de Generaal naar Amerika, vanwaar hij tegen Kerstmis terug verwacht wordt in Londen. Het is voorts het voornemen van den Generaal in Maart weder op reis te gaan om de Westelijke Staten van Noord-Amerika en Japan te bezoeken.

Deze langdurige tochten zijn zeer vermoeiend voor den Generaal, maar tot nog toe heeft God hem wondervol geschraagd.

== =



In de Zuid-Afrikaansche Strijdkreet vinden wij het volgende bericht betreffende den vroegeren Leider van het Leger des Heils in Nederlandsch-Indië, LUITENANT-KOLONEL VAN ROSSUM, die nog vele vrienden in deze gewesten telt en thans in Afrika woont.

„Vijf en twintig jaar geleden werd het huwelijk van Lt. Kolonel en Mevrouw van Rossum, die toen Officieren in Holland waren, onder de Bloed-en Vuurvlag ingezegend door Commissie-Oliphant.

Hun gezin is een werkelijke Legerfamilie; de oudste dochters, Bertha en Ettie werken onder de kinderen, George is muzikant en ook een gewaardeerd lid van de Leger des Heils-padvindersclub, terwijl Marie en Lissie respectievelijk Soldaat en Jong Soldaat zijn; allen behooren tot Korps Kaapstad I.

Het internationaal karakter van den loopbaan de Kolonels spreekt uit het feit dat hunne kinderen in verscheidene deelen der wereld geboren werden; een in België, twee in Holland, een in Londen en de jongste in Zuid-Afrika.

== =

Mevrouw COMMISSIONER DE GROOT had het ongeluk, te vallen tijdens een bezoek aan de Landkolonie te Devens, Zwitserland. Zij bezeerde haar schouder ernstig, wat haar veel pijn veroorzaakte.

== =

MAJOOR KNUTTTEL, een Nederlandsch Officier, die thans als pionier het Leger des Heils werk in Egypte heeft aangevangen, heeft onlangs haar 25-jarigen loopbaan als Officier beëindigd.

In dien tijd heeft de Majoor met groote oewijding haar vele en rijke gaven in haren invloed ten dienste gesteld aan het Koninkrijk Gods en was voor velen uit alle standen tot grooten zegen.

Wij wenschen de Majoor hartelijk gluk; moge het haar gegeven zijn het zendingswerk nog vele jaren te dienen!

== =

Toen kort geleden NOORD-ITALIË werd geteisterd door een aardbeving, zocht de territoriale Leider, Brigadier

## ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW.

DOOR LT. KOLONEL M. VISSER.

Staande op den drempel van het jaar 1921 vraagt menigeen zich af wat dit jaar weder zal brengen; en onder hen zien er velen om naar jaarwisselingen van het verleden, waarbij zoo menige belofte werd afgelegd en zoo menigmaal een vast besluit werd genomen om het nieuwe jaar tot het beste huns levens te maken. Maar helaas, trots alle goede voornemens struikelde men weer en viel.

„Wat nut heeft het om goede voornemens te hebben, 't helpt immers toch niet“, is men geneigd te zeggen. „Mijn karakter, mijn omstandigheden zijn er niet naar om hoop te koesteren, dat het dit jaar beter zal gaan.“ Nog een blik in het oude- en dan weer in het nieuwe, het onbekende, en terwijl de ziel den drempel overschrijdt, maakt zich een zekere onverschilligheid van haar meester en zij besluit zich maar in de jacht naar het aardsch genot mee te laten gaan. Het is waar, velen zijn omgekomen en wellicht zal dit

zooals wij enkele dagen geleden herdachten.

Hij heeft zich in onze plaats begeven, Hij droeg de straf der zonde. Hij volbracht het verlossingswerk door Zijn offerande en door Zijn gehoorzaamheid tot den dood, ja den dood des Kruises.

Hij heeft den toegang tot den Troon der Genade geopend, zoodat ALLEN tot den Vader kunnen wederkeeren. O, laat ons dan tot Hem gaan, juist zooals wij zijn.

Vreest ge, dat gij geen toegang zult hebben? - Vertrouwt op Hem, Die u noodigt met de belofte: „Zie IK maak alle dingen nieuw.“ Wij zijn als het oude schip, - er helpt geen opknappen aan, het kan de stormen niet weerstaan, het moet stranden. Maar gelukkig, het strandt dicht bij den Rots der Eeuwen en daar staat Hij, Die nogmaals de belofte doet hooren: „Zie, IK maak alle dingen nieuw!“ De wereldzee zal altijd stormachtig en woelig blijven, - steeds zullen er gevaarlijke klippen zijn die omzeild

## PSALM 100.

EEN LOFPESALM.

Gij gansche aarde, juicht den HEERE.

Dient den HEERE met blijdschap.

Komt voor Zijn aanschijn met vroolijk gezang.

Weet dat de HEERE God is;

Hij heeft ons gemaakt (en niet wij.)

Zijn volk en de schapen Zijner weide.

Gaat in tot Zijne poorten met lof.

In Zijne voorhoven met lofzang;

Looft Hem, prijst Zijnen naam.

Want de HEERE is goed.

Zijne goedertierenheid is in eeuwigheid.

En Zijne getrouwheid van geslacht tot geslacht.

ook nu het geval zijn, maar men kan toch ook niet tegen den stroom op!

„Wie zoo spreekt en doet is gelijk een schip zonder roer, dat zich midden in de woeste branding bevindt met de zekerheid straks als een wrak op de kust geworpen te worden.

Het is aan zulke zielen — en ik weet er zijn er ook in Nederlandsch-Indië velen — die ik aan het begin van het Nieuwe Jaar zoo willen toeroepen: „Lees de woorden aan het hoofd van dit artikel en bedenk Wie ze gesproken heeft!“

Wie zou zoo kunnen spreken?

Welke mensch kan zeggen: „Ik maak alle dingen nieuw!“ „Wel is waar heeft het menscheijk vernuft het ver gebracht, maar zulke woorden zijn in 's menschenmond toch ijdele klanken.

Deze woorden kwamen tot Johannes den Apostel, toen hij een stem als van een groote schare hoorde uit den hemel.

Het was de stem van Hem Die zit op den Troon. De stem van den Schepper van het heelal. De Alpha en de Omega, het Begin en het Einde aller dingen.

En het was geen nieuwe belofte, want reeds in den hof van Eden werd de komst voorzegd van den Zaligmaker der wereld, die vernieuwing brengt voor geheel de menscheid. Deze belofte is vervuld geworden, de zoon van God in is menschen-gedaante geboren,

moeten worden, - maar met het vernieuwde levensschip en met Jezus aan boord is de vaart veilig.

Dat ons sloopje strandde, was niet te wijten aan het wereldgebeuren om ons heen. Verwacht toch niets van de verandering van omstandigheden buiten u en om u heen. Niets baat, tenzij binnen in uzelf alles nieuw wordt en ge den goeden Loods aan boord hebt.

Wat baat het der arme wereld om haar nieuwe denkbeelden toe te werpen en te trachten alles om te keeren! Dat is geen waarborg, dat brengt rust noch vrede. De vernieuwing moet in den mensch zelf aanvangen en dan wordt al het andere nieuw als een uitvloeisel daarvan.

De psalmist bad: „Scheep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest!“ Indien we een nieuw hart en een vasten geest ontvangen hebben van Hem Die sprak „zie, IK maak alle dingen nieuw“, hebben wij niet meer te vreezen. Want uit een nieuw hart vloeit een nieuw leven voort. Uit het hart des menschen zijn immers de uitgangen des levens. Is het hart vernieuwd, dan zijn ook de uitgangen, de uitingen en beginselen des levens nieuw. Geen begeerten meer naar de oude paden, geen afdwalingen meer en geen stroomen meer die sterker zijn dan onze wil. Het schip vaart ter overwinning de veilige haven binnen. Hij, Die ALLES nieuw in ons maakt, is ook on-

ze Bewaarder en onze Kracht. Wij staan en gaan nu niet langer alleen, maar steken met Hem af naar volle zee. De vloed mag zich tegen ons keeren, de branding teistere ons schip, met Jezus aan boord zal het niet stranden of ten ondergaan. Hij stilt den storm of voert ons er door. Hij legt de winden het zwijgen op en Zijn woord „wees stil“ brengt ook in ons binnenste een groote rust.

O, gij, die dit leest en nog niet die ervaring bezit, kom tot Hem en laat Hem toe ook in uw hart alles te vernieuwen. Dan zal het jaar 1921 een gezegend en overwinvend jaar voor u zijn en gij zult ervaren dat niet alleen binnen in U, maar ook om u heen alles nieuw wordt. En velen zullen tot u komen en zeggen: *laat mij met u gaan, want ik heb gehoord en gezien dat God, Die door Christus Jezus alles nieuw maakt met u is.*

Barret onmiddellijk een aantal Officieren ter hulp, onder wien Stafkapitein Van den Hoven, een Nederlandsch Officier, sedert eenigen tijd in Italië werkzaam.

Het Internationaal Hoofdkwartier verleende belangrijke financiële en materiele steun.

In WALES zijn weder geestelijke opwekkingen gaande. In één plaats zochten op een Zondagavond een en zeventig zielen verlossing en in een andere plaats komen eveneens voortdurend menschen tot bekeering.

Bezoek van den Territoriaal  
Leider aan Semarang,  
Gezegende samenkomsten.  
34 zielen.

27 en 28 November was de Kolonel Cunningham wederom in Semarang, ter bespreking van belangrijke zaken, die het werk daar ter stede zeer ten goede zullen komen.

Des Zondags leidde de Kolonel drie samenkomsten, die allen een rijken zegen afwierpen.

De eerste samenkomst werd gehouden in de centrale gevangenis, waar een groot aantal mannen in de keurig versierde zaal bijeengekomen waren om naar het woord van den Kolonel te luisteren. Het behandelde tekstgedeelte: „Want een ieder, die den naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden,“ bevatte een heerlijke boodschap van Genade en Verlossing voor de gevangenen en zeker zal het gesproken woord niet ledig wederkeeren. Een der mannen gaf openlijk zijn verlangen te kennen om den Heer Jezus te volgen. Moge de Heer hem trouw houden.

De volgende samenkomst werd op het aloude en bekende Boegangan gehouden, waar eenige honderden verpleegden te samen waren. Eenige officieren en makkers werden in de gelegenheid gesteld hun persoonlijk getuigenis te geven, waaronder Mevrouw Ensign Uijlings, Kapiteins Kyle en Koning. Na eenige woorden van den pas bevorderden Kapitein Dijo, nam de Kommandant het woord, dat een gereede plaats vond bij velen der aanwezigen. Zestien mannen en vrouwen gaven hun verlangen te kennen Jezus als hun Redder en Zaligmaker aan te nemen.

Des avonds bevonden wij ons in het Ooglijders-Hospitaal. Het publiek is daar zeer gemengd en vele talen en volken zijn daar altijd vertegenwoordigd. Toch had de Kolonel voor ieder een woord en een boodschap. De verschillende toespraken werden op een aangename wijze afgewisseld door kooren, die Majoor Dr. Wille uitgaf. Na de krachtvolle toespraak van den Kolonel die in uitmuntend Javaansch door Ensign Hiorth werd overgebracht, braken 17 zielen zich door de rijen heen om zich in het openbaar aan Jezus te geven. Halleluja!

Het was een zeer gezegende dag. Tusschen de samenkomsten in had de Kolonel nog gelegenheid onze zieke makkers, Adjudante van Straaten en Adjudant Soediro op te zoeken. Gelukkig waren beide kameraden aan de betere hand, waarvoor wij God danken.

L.

